

מסר לעם ישראל בארץ ובעולם

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת שמות תשע"א

העולם כולו נמצא בתוהו ובוהו. הקב"ה פועל בכל המישורים ובכל הכיוונים כדי לפרק את הרוע בעולם, כדי לפרק את עולם החומר, את העולם הישן ולבנות עולם חדש. היום כולם מבינים שיש מנהיג לעולם. לא הבנה של שכל, אלא של הלב והנשמה. האדם מרגיש שהנשמה מאותתת לו. יהודי המקיים את עשרת הדיברות, יכול להרגיש בגוף, בלב, ברוח, במוח ובנשמה את פעולותיו של הקב"ה.

ריבונו של עולם משתמש עם כל רוחות השמיים, עם היבשה, הים, הרוח והאש. כעת יש שלג באירופה ובמקומות אחרים יש רוחות חזקות וקשות או רעידות אדמה או שרפות ושנאה ליהודים.

כל זה ילך ויגבר מיום ליום, ואח"כ משעה לשעה ומדקה לדקה עד ליום הגדול של התגלות מלך המשיח. את כל הרמזים היהודים שבעולם כולו הבינו. שהכלכלה מתפרקת ונהרסת באמריקה ובאירופה ובעוד מקומות בעולם וזה ימשיך ולא ייעצר. כולם מבינים את הרמזים. היהודים שבעולם בפחד ובחרדות גדולות, לא יודעים לאן ללכת ולאן לבוא, לא יודעים מה יילד יום.

הקב"ה מְנַעַר את האדמה תחת רגליהם, מנער את היהודים מהחומר ומהכסף, מנער אותם מכל מיני כיוונים, שנאה גוברת אליהם. הכל כדי להחזיר אותם לארץ ישראל הקדושה. העולם כולו בתוהו ובוהו וארץ ישראל, הארץ הקדושה והטהורה - היא המקום המוגן ביותר בעולם לנצח נצחים, המקום שתהיה בו הכלכלה הטובה ביותר בעולם לנצח נצחים, המקום שייתן חיות ואוכל לכל העולם לנצח נצחים.

בקרוב תורגש ותפורסם עלייה גדולה של יהודים בכל העולם. חוליה אחר חוליה, עד שכל השרשרת של היהודים בעולם כולו יעלו לארץ ישראל בזמן קצר ביותר. מלך המלכים, הקב"ה, מבטיח לכל העולים החדשים ולכל היהודים החוזרים לארץ ישראל, תגורו בארץ ישראל, פה יהיה מקום מושבכם והגנתכם, בטהרה ובקדושה, מכאן - מי שירצה יוכל לעבוד בכל העולם.

מבטיח הקב"ה פרנסה בשפע לכל היהודים. השכינה עזבה את הגלות, אין שכינה מחוץ לארץ ישראל, אין שם הצלחה. הברכה היא בארץ ישראל.
כל זאת עושה הקב"ה. הורס את העולם הישן והרע, בונה עולם חדש ומכין את העולם ליום הגדול, להתגלות מלך המשיח בן דוד, בימינו.