

מסר לעם ישראל בארץ ובעולם

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

השכינה עזבה את חוץ לארץ, השכינה נמצאת בארץ ישראל. כמו שהשכינה ירדה עם היהודים אחרי חורבן בתי המקדש וכמו שירדה עם יעקב אבינו שירד למצרים, וכמו שעזבה את מצרים כך השכינה עזבה את העולם כולו. העולם כולו זה מְצָרִים, שְׂמֵצָרִים וְצָרִים על ארץ ישראל ועל כל היהודים שבעולם.

יהודים יקרים, בניו של הקב"ה עם סגולה שבחר אותו, לא לחשוש ולא לפחד לעזוב את הבתים ואת החיים, באמריקה, רוסיה, אירופה וכל מיני מקומות בעולם שאתם גרים בהם, סה"כ זה הרגל, זה הכל חומר והבל הבלים - **אל תחששו לעזוב**. תעלו דחוף לארץ ישראל הטהורה לארץ האמת והיושר לארץ החיים לנצח נצחים, שבקרוב מאוד תתהפך לגן עדן. מבקש הקב"ה מכל היהודים בעולם לעזוב את עולם החומר, לעזוב את כל הבלי העולם. אין שכינה ואין ברכה באף מקום.

תגורו בארץ ישראל הקדושה הבעל והאשה והילדים, ומארץ ישראל תוכלו לטוס ולעבוד ולחזור לארץ הקדושה.

יהודים יקרים לריבוננו של עולם! תמנעו ותמנעו ותיזהרו מכל התבוללות. תצילו את עצמכם. אל תהרסו את נשמתכם שהיא חלק מהקב"ה. אם תהרסו אותה, אתם תהרסו. שהרי היהודים הם כמו מלאכים ואף מעליהם. מי שצריך להתגייר - שיתגייר. עוד מעט ולא יוכלו יותר להתגייר. **שיהיה גיור אמיתי ומכל הלב**.

בני ובנותיי היקרים! תעלו דחוף דחוף לארץ ישראל הקדושה, זהו המקום המוגן ביותר בעולם. הקב"ה מגביר את הדברים הקשים שצריכים לקרות בעולם. רבוננו של עולם מתחנן: "יהודים, אין לכם הגנה בחו"ל - תעלו דחוף לארץ ישראל. חיכיתי ונשאר מעט זמן לחכות. אל תאמרו שלא אמרתי ולא הזהרתי. אל תחכו לראות מה יהיה".

הכלכלה בכל העולם תיהרס לאט לאט ובעדינות, עד כליון, ובארץ ישראל תעלה ותעלה עד אין סוף. מצרים, לבנון, סוריה, כל רצועת עזה וירדן - חרבם תבוא בליבם וקשתותם תסתבכנה איתם. הקב"ה מסבך את כל העולם כולו, אך ורק כדי שיבואו יהודים לארץ, כדי שעם ישראל יתחזקו ויתאחדו ויתלכדו ויתקנו מידותיהם ויקיימו את עשרת הדיברות, ויסיר הקב"ה מהם את כל הקוצים.

כל הטילים מלבנון ורצועת עזה יפלו במקומות ריקים, יפלו בים ובמקומות אחרים, ואף יפלו על עצמם. **יהיו ניסים גדולים שעם ישראל יראה ויבין**. אוי ואבוי למי שיזלזל ברמזיו של הקב"ה. **הרבנים היהודים בארץ ובעולם** - אתם שליחי ה'. מבקש מכם בורא עולם להתאחד, להתלכד כטבעת אחת ולהיות מתואמים.

מחשבתכם תהיה אך ורק איך לקרב יהודים, שלום בית, לאחד את עם ישראל ולהכינם לגאולה ברחמים להתגלות מלך המשיח.