

מסר לעם ישראל בארץ ובעולם

מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת יתרו תשע"א

ריבוננו של עולם ממשיך לפרק את הרוע בעולם. יפרק את כל העולם הישן שאינו טוב ויהפוך אותו לעולם חדש של אהבה, שלום וחיים לנצח.

העולם נמצא בטלטה קשה ביותר וזה לא יפסק. העולם נמצא בתוהו ובוהו וזה לא יפסק. לפי דברי התקשורת או הגויים, "העולם השתגע" - זה לא יפסק, עד שיתגלה מלך המשיח בן דוד וזה בימינו ובקרוב.

הקב"ה משתמש באיתני הטבע וזה רק מבוא למה שהולך לקרות בהמשך. זה לא יקח הרבה שנים, זה ילך ויתגבר ויתגבר. מי שמבין יעלה לקרון הראשון, מי שלא מבין - יפול על המסילה.

השכינה, הקב"ה החזיר אותה לארץ ישראל. היא סיימה את תפקידה בכל העולם, חוץ מארץ הקודש, ארץ ישראל. **היהודים בעולם כולו נמצאים באיום ובסכנה**. צריכים הם לחזור לארץ ישראל דחוף דחוף דחוף! ריבוננו של עולם מדבר בגובה העיניים של כל יהודי ויהודי. זה לא משחק, אלו רמזים לבוא לארץ ישראל.

כל בתי הכנסת בעולם בסכנה, באיום לפירוק, הם מאוימים וזה יעשה. לקפל את כל הדברים הקדושים והטהורים שבבתי הכנסת ולהביאם לארץ ישראל. הסתיימה הגלות, כל הדברים הקדושים והטהורים צריכים להיות בארץ ישראל, באדמת הקודש. תבינו, חבל שיהיה מצב מביך, מביש ומעליב.

כדי שלא יפגע כבודם של היהודים בעולם, צריך להזדרז ולהתקפל מכל המדינות בעולם ולבוא דחוף לארץ ישראל. אל תבזו את עצמכם, **תרדו מהעץ הגבוה, כי ה' יעקור את העץ הזה**. שיטפונות, הרי געש ורוחות עזות וקשות, רעידות אדמה - לא יפסיקו, אלא יתגברו מיום ליום.

מלך מלכי המלכים, הקב"ה - אין לו זמן, הזמן קצר. לא לשחק ולהתעסק עם ריבוננו של עולם, הוא עושה זאת מתוך אהבה ורצון שבניו יהיו בארץ ישראל. יש גאולה ויש משיח, יש בית מקדש. יש הקמת בית המקדש השלישי לעד וחיי האדם יהיו לנצח נצחים.

יהודים בכל העולם - אל תהיו בשאננות, תזהרו לחשוב שהזמן חולף. כל עוד אתם נמצאים עם הכבוד שלכם, בואו לארץ ישראל! תהיה ביזה, שגאה ואנטישמיות ליהודים בעולם. דברים קשים ביותר.

כל יהודי שיגור עם אשתו, ילדיו ומשפחתו בארץ ישראל - תהיה לו ברכה והצלחה בכל, יוכל לעבוד בחו"ל, לנסוע ולחזור ויהיה מוגן ושמור.

להמעיט מאוד בטיולים, אפילו אפשר להפסיקם כי העולם כולו בסכנה. עבודה, פרנסה או נסיעות לחו"ל כדי להביא יהודים או לדבר מצווה - אין בכך בעיה. יסעו לשלום ויחזרו לשלום. אין שכינה בחוץ לארץ, אין הגנה.

הרבנים בארץ, האשכנזים, הספרדים והחרדים - מבקש רבוננו של עולם, להיות לב אחד ולהתאחד, להיות מלוכדים. תהיה אהבה ביניהם, אף אחד בעולם הזה לא יכול לעמוד מולם. הם יהיו לב אחד כולם. **יהודים, בניו של הקב"ה - משיח בדרך להתגלות!**